

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Karel Loohuis

2 januari 2018

Dames en heren,

Fijn dat u allemaal hier bent. Welkom! Allereerst wil ik u natuurlijk een voorspoedig, gezond, gelukkig en succesvol 2018 wensen. Niet alleen namens mijzelf, maar ook namens het college, de gemeenteraad en alle medewerkers van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. We gaan er samen een mooi en goed jaar van maken. Samen met 55.687 (was 55.311) inwoners.

Elk jaar bedank ik onze hulpdiensten en gemeentepersoneel. Dit jaar doe ik dat uiteraard weer. Niet omdat dat zo hoort, maar omdat ik elk jaar écht onder de indruk ben van inzet en bereidheid van de medewerkers en medewerksters van de hulpdiensten en de gemeente die in de weer zijn geweest, terwijl wij Kerstmis en Oud & Nieuw hebben gevierd. Bedankt hiervoor! Dankzij jullie hebben we een leuk, veilig en zorgeloos Oud en Nieuw beleefd.

Dames en heren, jongens en meisjes en iedereen die zich door deze aanhef nog niet genoemd voelt, of moet ik soms zeggen als gender neutrale burgemeester: beste reizigers, beste aanwezigen.....

Ik weet niet hoe het u soms vergaat, maar als we in dit land heel veel tijd, energie en aandacht kunnen besteden aan het feit hoe we mensen moeten aanspreken op een zodanige manier dat iedereen zich genoemd voelt, niet gediscrimineerd voelt, niet achtergesteld wordt..... om nog maar niet te spreken over de Zwarte Pietendiscussie, over de vraag of

Gordon alsnog gedwongen moet worden om wel te trouwen, dan leven we in een zeer welvarend land waar we absoluut ons geen zorgen hoeven te maken over de écht belangrijke dingen in ons leven.

2018. Wat zal het ons brengen? Eén ding is zeker. Op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen. U gaat weer mede bepalen welke koers Hoogeveen de komende vier jaar gaat varen. Dit zorgt altijd voor extra dynamiek binnen onze organisatie. Niet iedereen is overtuigd van het belang om te gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezing. Toch wil ik een ieder oproepen om naar de stembus te gaan op 21 maart. Vooral richting de jonge Hoogeveners zeg ik: gebruik je stemrecht! Denk mee over wat jij belangrijk vindt en laat dat zien in je stem. Want ja, stemmen is belangrijk en zeker zinvol. En ja, als je niet gaat stemmen, dan bepaalt een ander wat er gaat gebeuren met jouw stem. Dus stap op je scooter, fiets of ga lopend. Maar kom naar je stembureau en laat je stem horen op 21 maart aanstaande.

Vorig jaar stonden onze vrijwilligers in de spotlight. Zonder vrijwilligers zouden we nergens zijn, vertelde ik u toen. En daar blijf ik bij. Vrijwilligers vormen het fundament van ontzettend veel zaken. Op het gebied van sport, cultuur en zorg zijn vrijwilligers werkelijk onmisbaar. Ik zei vorig jaar al: tijden veranderen. Veel mensen hebben het (naar eigen zeggen) te druk voor vrijwilligerswerk. De zoektocht naar enthousiaste vrijwilligers gaat door. Ik introduceerde daarom vorig jaar de Campagne Vrijwillige Inzet. Het gouden estafettestokje, dat symbool stond voor het feit dat vrijwilligers goud waard zijn, is afgelopen jaar langs veel vrijwilligers gegaan. Inmiddels heb ik het stokje terug. Trots

zie ik dat er veel persoonlijk aan is toegevoegd. Prachtig om te zien dat zoveel mensen het stokje hebben vastgehouden! Het aardige is dat er nog steeds vele verzoeken binnenkomen van vrijwilligers en hun organisaties om dit estafettestokje ook een tijdje te mogen hebben. Gelukkig hebben we in de gemeente Hogeveen nog zoveel vrijwilligersorganisaties die in aanmerking komen voor het vasthouden van dit estafettestokje, dat er besloten is er nog een jaargang aan toe te voegen. Opnieuw gaat dit vrijwilligers-estafettestokje in omloop. En dan speciaal aansluitend bij het thema van vanavond: jongeren en jeugd. Het is mij een bijzondere eer om dit zo langzamerhand belangrijke symbool voor ons vrijwilligerswerk over te nemen van HZVV en door te geven aan de jeugdleden (tevens vrijwilligers) van de Scouting Hogeveen. Zij mogen als eerste in 2018 dit stokje vasthouden, maar ook weer niet te lang. Het stokje zal weer doorgegeven moeten worden aan de volgende “loper”. En wie weet, komt het stokje volgens jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie hier weer terug. Veel plezier en succes er mee.

De jeugd heeft de toekomst, wordt vaak gezegd. Ik maak hier liever van: de jeugd IS de toekomst! Dit jaar hebben wij extra aandacht voor onze jongere inwoners. Dat heeft u bij het binnentreden van het gemeentehuis al gezien.

Jong Hogeveen heeft de toekomst. Dat is een gegeven. Het is ook de naam voor het mooie programma – gericht op onze jonge inwoners – dat we hier hebben opgezet in 2016. Ieder kind dat in Hogeveen opgroeit, verdient kansen en mogelijkheden om zijn of haar talent zo goed mogelijk te ontwikkelen. In een veilige en fijne omgeving. Samen met betrokken partners willen we dit niet alleen roepen, maar

vooral ook **waarmaken**. Daarom zal ik vanavond voor de eerste keer in de geschiedenis van Hoogeveen een prijs uitreiken aan de ‘Jong Hoogevener’ van het jaar. Deze jongen of dit meisje is gekozen uit een aantal inzendingen uit de samenleving. De genomineerden zijn ook aanwezig. Jullie hebben allemaal een pluim verdiend (applaus). Het aardige is dat de Jong Hoogevener gekozen is door een kinderjury. Een aantal van hen is hier aanwezig. De kinderjury bestond uit Tess Hoeksema, Kaithlynn Pieters, Tyrone Schalen, Twan van der Haar, Jayden Larti, Sander Bakker, Marc Ringenier en Duncan Phielix. Mag ik Tess en Tyrone (Kaithlynn is ziek) naar voren vragen voor de bekendmaking van de Jong Hoogevener van het jaar (juryrapport + filmpje).

Dat Jong Hoogeveen meer is dan een kreet en een High Five, is het afgelopen jaar wel gebleken. Zo is de weekendschool opgezet. Weekendschool Leuk & Leerzaam is een plek waar kinderen uit Hoogeveen kennismaken met boeiende leefwerelden. Het talent van de kinderen komt in de breedste zin van het woord aan bod. De school zorgt voor meer zelfvertrouwen en een bredere blik op de wereld. In dit eerste jaar deden 17 kinderen uit groep 7 elke zaterdagmiddag mee. De weekendschool kan net dat extra steuntje in de rug zijn voor kinderen met een bepaald talent om zich op dat gebied verder te ontwikkelen. Daarbij is het sneeuwbal effect belangrijk. De weekendschool is gratis. Wat mij betreft een prachtig project dat komend jaar een vervolg krijgt. Een ander mooi project van Jong Hoogeveen zijn de city trainers. Jongeren worden door experts opgeleid om samen sport- en culturele activiteiten op te zetten in hun wijk of buurt. Daarbij is extra aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling en ook zelfvertrouwen. Zo wordt er binnen het project Jong Hoogeveen gebouwd aan

een kindvriendelijke gemeente. Sterker nog, aan de kindvriendelijkste gemeente van Nederland.

Ambitieuus? Jazeker. Realistisch? Ik geloof van wel. Vorig jaar heb ik op diverse terreinen (op gebied van de economie, infrastructuur, cultuur en sport) ambitieuze uitspraken gedaan, Sommigen hebben daarover hun twijfels geuit. Sommigen wilden meteen weten wat/wanneer gerealiseerd zou zijn en wilden een meetbaar en afrekenbaar uitvoeringsplan. Gelukkig waren er velen die de toon en de toonzetting aanspraken. Zonder ambitie kom je niet ver. Je moet lef hebben en geen genoeg nemen met de middelmaat of net daaronder. Soms moet je tegen de stroom in roeien en soms moet je de oren niet meteen laten hangen naar de heersende publieke opinie. En ja, soms moet je bluffen. Anders krijg je zaken en mensen niet in beweging.

En tot degenen die alles in controleerbare brokken in beleidsplannen en uitvoeringsplannen op papier willen vastleggen en tot in detail willen uitdiscussieren om vervolgens het minutieus te volgen en bij elke afwijking kritische vragen willen stellen, zou ik het volgende willen zeggen. Dat is zó niet 2018. Papier en praten heeft nog nooit één zinvolle baan gecreëerd, heeft nog nooit een beweging in gang gezet, heeft nog nooit kiezers massaal naar de stembus gebracht, heeft nog nooit geleid tot spetterende bijeenkomsten. Inspiratie, betrokkenheid, gevoel voor de mensen waar je voor werkt, bezieling, enthousiasme, positivisme, geloof in kunnen en zoeken van verbinden en mensen bij elkaar brengen en het mee laten doen van betrokken inwoners bij zaken die hun raken en interesseren wél.

Nou vooruit, voor de twijfelaars onder ons dan.

Vorig jaar riep ik iets over het Huis van Hoogeveen, mijn droomhuis. Een huis met veel ramen en alles gelijkvloers. Transparant, helder en zonder drempels. Een plek waar burgers, ambtenaren en bestuurders naar elkaar luisteren en samen plannen smeden. Een lust voor het oog. En afgelopen jaar heb ik dit huis langzaamaan waarheid zien worden. We noemen het intern vaak bestuurlijke vernieuwing of bestuurlijke innovatie. Moeilijke termen, als je het mij vraagt. Want voor mij gaat het verder dan innoveren. We moeten op zoek naar nieuwe manieren van samenwerking binnen onze samenleving, maar vooral ook blijven luisteren naar onze inwoners. En dat doen we. Kijk naar het Zwarte Dijkje in Noordscheschut. De herinrichting van de hoofdstraat daar wordt gedaan op basis van een plan van de inwoners zelf. Ambtenaren en politieke bestuurders deden een forse stap terug en gaven slechts het raamwerk aan. Daarbinnen hebben de inwoners van Noordscheschut naar hartenlust gekleurd én geschilderd. Op dit moment wordt het nieuwe Zwarte Dijkje langzaam gerealiseerd. Een prachtig project, dat de kracht van SAMEN iets realiseren perfect weergeeft!

Kijk naar de avonden waarin we samen met inwoners, organisaties, ambtenaren en gemeentebestuur input hebben gegeven voor het bijstellen van onze toekomstvisies. Zonder dat er iets op tafel lag. Vanaf de “tekentafel” samen ontwikkelen.

De gemeenteraad heeft gezocht naar manieren om inwoners dichterbij te laten komen. Dichterbij onderwerpen waar veel mensen een mening over hebben. Sommige van deze mensen hebben het gevoel dat er niet goed naar hun wordt geluisterd. Voelen zich ongehoord, onbegrepen. Een uitdaging voor de raad om deze kloof te dichten. Er zijn diverse initiatieven

opgezet. ‘Praat met de Raad’, een inloopspreekuur. Ik kan er kort over zijn: het loopt nog geen storm. Dat vind ik zo ontzettend jammer. Mensen, grijp de mogelijkheden die er zijn. Laat uw mening horen tijdens bijeenkomsten, evenementen, inloopavonden en spreekuren. Zonder uw input zal mijn droomhuis nooit werkelijkheid worden. Ik heb u daarvoor nodig. Praat mee, denk mee. Wij zijn er klaar voor. De deur van mijn huis staat open. Altijd en voor iedereen. Daarom is iedereen – en pak uw agenda’s maar vast—welkom op het Verbindingsfestival op zaterdag 20 januari van 11 tot 15 in en rond het Raadhuis van Hoogeveen. Het belooft een festival vol verrassingen te worden!

Vorig jaar riep ik iets over de Tamboer. Uitgroeien tot toonaangevend theater en het culturele leven moet weer bruisen. Inmiddels zijn we bezig met een kansrijk cultureel bruisend centrum aan de Hoofdstraat waar De Tamboer, Scala Muziekschool, poppodium voor Drenthe, bibliotheek en Science Drenthe als moderne museumvoorziening hun plek gaan krijgen. We kunnen ons over een paar jaar met recht en vol trots wel weer aanmelden voor culturele hoofdstad van Drenthe.

Vorig jaar riep ik iets over de kunstijsbaan in Hoogeveen, Velen waren sceptisch. We zouden de race met Assen misschien wel niet winnen. Inmiddels is de provinciale subsidie binnen en gaan we de eerste energieneutrale ijshal van Europa bouwen. Sterker nog, we kijken of we met de noodzakelijke nieuwbouw van het zwembad het Bentinckspark verder laten groeien tot het regionale sportcentrum.

Vorig jaar riep ik iets over de positie van Hoogeveen en de infrastructuur. Ik zei: “Hoogeveen en haar omgeving is de logische volgende stap in de ontwikkeling van de economische corridor Randstad – Noord Nederland – Scandinavie. De lijn is zichtbaar. Eerst de ontwikkeling in de Randstad, daarna Amersfoort, de afgelopen jaren Zwolle en omgeving. De logische volgende stedelijke kern is Hoogeveen”. Ik kreeg meteen vragen wanneer ligt er een verbinding tussen Twente en het Noorden? Beste mensen. Soms moet je onderwerpen benoemen en vaak herhalen om het uiteindelijk op de agenda te krijgen. En dat is gelukt. Inmiddels heeft de Tweede Kamer de A28 tussen Zwolle en Hoogeveen hoog op de politieke agenda gezet. Zijn wij en de provincie Drenthe aangehaakt bij besprekingen met de Regio Zwolle over de toekomst van ons gebied. Dat is Hoogeveen, maar zeker ook Coevorden, Hardenberg en Emmen. Let wel: de vijfde industriële regio van Nederland met veel innovatief krachtige bedrijven. We stellen wel iets voor in Nederland en de grensregio. We willen onderdeel uitmaken van de nieuwe kabinetsplannen voor de regiovisies. Er wordt in Noord-Nederlands verband gesproken over de verbindingen met Twente.

Verder riep ik iets over investeren in de aantrekkelijkheid van ons centrum. We durven plannen te maken en deze uit te voeren. Niet in ons eentje, maar juist met inwoners samen. Mooi voorbeeld is de herinrichting van stadscentrum, waarbij we inwoners laten meedenken over het ontwerp. We zetten in op een toegankelijk, aantrekkelijk stadscentrum. Een dagje kindvriendelijk Hoogeveen moet onvergetelijk worden. Uiteraard voor de winkelliefhebbers, maar vooral ook voor kinderen. Er wordt ingezet op een mooie combinatie van winkelen, eten/drinken en prachtige evenementen voor jong en oud. We staan aan de vooravond van miljoeneninvesteringen.

Niet voor niets vervullen wij een hoofdrol in een groot Europees retailproject, Retailink. Twee jaar lang hebben we met tien middelgrote Europese steden verkend hoe we onze steden weer aantrekkelijk kunnen maken en klaar voor de toekomst. Op 5 april vindt het afsluitende Europese congres, het Retailcongres plaats in de Tamboer en de binnenstad van Hoogeveen. Dan zijn we voor een dag een Europese hoofdstad! Dus trek uw agenda's en noteer deze datum. De gehele week van begin april zal Hoogeveen in het teken van Europa staan. Veel mensen uit heel Europa zullen aanwezig zijn. Weer een prachtige kans om onze mooie stad op de kaart te zetten!

Nu lijkt het er op dat het alleen door deze onderwerpen te benoemen in mijn nieuwjaarstoespraak er enorme bewegingen in gang gezet zijn. Nee, natuurlijk niet. En zeker niet door het alleen op papier te zetten en er over te praten. Maar waar het wel toe bijgedragen heeft is, dat er mensen hier en ook elders, er een bepaald gevoel aan overgehouden hebben. De genoemde zaken sloten aan bij de ideeën en gevoelens van anderen. Natuurlijk kan ik het niet alleen. Ik ben bijzonder trots op de collegeleden, de raadsleden, de ambtelijke medewerkers en diverse organisaties die samen met groepen betrokken inwoners aan de slag zijn met als kenmerken: inspiratie, betrokkenheid, gevoel voor de mensen waar je voor werkt, bezieling, enthousiasme, positivisme, geloof in kunnen en zoeken van verbinden en mensen bij elkaar brengen en het mee laten doen van betrokken inwoners bij zaken die hun raken en interesseren.

Over ons ziekenhuis, ons Bethesda, was en is ook veel te doen. Een hoop onrust. Heel veel gesprekken ook. En ook al

lopen soms de meningen uiteen over het hoe en wat, altijd blijkt weer dat iedereen Bethesda een warm hart toedraagt en zich inzet voor het behoud. Dat bleek zeker tijdens de door de gemeenteraad georganiseerde inloopavond in de Tamboer vorig jaar februari. Onze inzet was en is goede ziekenhuiszorg in Hoogeveen en omgeving te behouden, om het bestuur van het ziekenhuis beter te laten communiceren en om betrokken te kunnen zijn bij het opstellen van de toekomstplannen. Dat is gelukt. Dat is gelukt omdat we samen (inwoners, gemeente, belangenorganisaties) zijn opgetrokken. De (voormalige en huidige) actiegroep in een kritisch prikkelende rol, de Denktank in een kritisch vakinhoudelijke rol, de gemeenteraad in een kritisch volks vertegenwoordigende rol en het college van B&W in een kritisch diplomatieke rol. Dat werkte goed. U hoort het goed. Ik spreek in de verleden tijd. Ik voorspel u dat in de komende maanden velen zullen gaan claimen dat zij zich het meest of het best hebben ingezet voor het behoud van het ziekenhuis. Misschien zal de een de ander willen gaan overtroeven in de vraag wie het meest pro Bethesda is. Er komen immers verkiezingen aan. Laat ik er dit van zeggen.

Alleen in een gezamenlijke dialoog kunnen we ons doel van een goede ziekenhuisvoorziening in Hoogeveen realiseren. Oproepen om maar naar een ander ziekenhuis buiten de Treantgroep te gaan, leiden uiteindelijk tot sluiting van dit ziekenhuis vanwege een tekort aan klanten (wat mij betreft gaat de vergelijking met de het verdwijnen van de laatste supermarkt/buurtsuper zeker op). Oproepen om terug te gaan naar het verleden zijn zinloos. Bovendien zou ik niet terug willen naar twintig of dertig jaar geleden, al was het maar, omdat je toen veel langer in een ziekenhuis verbleef of nog veel erger er meer mensen dood gingen in een ziekenhuis dan hedentendage. Wat wel zin heeft is om samen met het

ziekenhuisbestuur als gebundelde belangenbehartigers de dialoog te blijven aangaan om goede ziekenhuiszorg in onze Hoogeveense regio te behouden. Uit vele verhalen met inwoners en ook vanuit eigen ervaring kan ik zeggen dat ik vertrouwen heb in ons ziekenhuis. In de mensen die er werken. En ook met begrip voor het feit dat niet alles zal kunnen. We gaan er niet over, maar we kunnen wel beïnvloeden en aandringen op transparantie. Dat gebeurt ook. O ja, als er nog ooit een centrale ziekenhuisvoorziening voor dit gebied mocht komen, dan is de postcode naast het Bethesda de meest geschikte.

U ziet mij steeds met deze verre kijker in de hand. Deze verre kijker is het symbool van deze nieuwjaarstoespraak. Verder kijken dan onze neus lang is en wat soms ver weg lijkt toch dichterbij halen om het beter te zien en te beleven. Je moet niet alleen aandacht hebben voor wat dichtbij en altijd zichtbaar en daarmee vertrouwd is; je moet je horizon verbreden en nieuwe mensen zien en ontdekken; nieuwe ideeën ontwikkelen; nieuwe uitdagingen en prikkels zoeken. Nieuwe culturen ontmoeten in onze multiculturele wereld en Hoogeveense samenleving. Maar ook open staan voor nieuwe argumenten en ontwikkelingen. Er is zoveel meer dan wat we met onze eigen ogen zien. En dan zie en hoor ik u denken. Om met Bert Visscher te spreken: “Vertel, burgemeester, vertel”. Neen. U kunt dat zelf het beste. Als u het zelf doet blijft het beter bij u, beklift het beter. En echt u kunt het. Onderschat uzelf niet. Dus stoppen met dat zo kenmerkende minderwaardigheidsgevoel van “ik kan dat niet” of nog erger met het verderfelijke zelfgenoegzame: “ik wil het niet”. U moet. Wij moeten. En wij hebben niks aan de mopperaars en de critici die aan de spreekwoordelijke wal staan. Van de

zijkant maar roepen en (ver)oordelen zonder zelf iets te doen of verantwoordelijkheid te nemen.

Als U Hoogeveen een warm hart toedraagt, als u zich betrokken voelt bij onze samenleving, als u iets wil veranderen aan uw buurt, bedrijf of omgeving, als u vindt dat Hoogeveen kansen moet grijpen (economisch, cultureel, op het gebied van zorg, sport en onderwijs), dan moet u wat doen. En dan helpt het niet als u alleen maar naar mij kijkt en naar de gemeente. En zeker helpt het niet als beste stuurder aan de wal te gaan staan. En wat al helemaal niet helpt is ongefundeerd en onbeargumenteerd “social media”-gejoel en geschreeuw. Dus moet u naar elkaar kijken, elkaar opzoeken, elkaar inspireren en enthousiasmeren en met elkaar als gelijkwaardige partners werken aan de toekomst van onze gemeente. En om u die gelegenheid te geven rond ik af. We leven, wonen, werken en recreëren in een gemeente waar ik als burgemeester erg trots op ben.

Nogmaals een goed en voorspoedig 2018 en pak eens wat vaker uw verrekijker.

Bekendmaking Hoogevener van het jaar 2018

Karel Loohuis

Burgemeester gemeente Hoogeveen